



De favoriete plek van
Ben
 Wijnstekers

'Bennie' Wijnstekers, oud-Feyenoord-speler, is een Rotterdammer pur sang. Hij was van 1977 tot 1988 een vaste waarde in het eerste elftal van Feyenoord. In totaal speelde hij 352 competitiewedstrijden, waarvan een groot deel als aanvoerder. Sinds vijf jaar is hij hoofdtrainer van 'Feyenoord on Tour'. Hiervoor organiseert en begeleidt hij clinics voor bedrijven, verenigingen en scholen, Soccercamps door heel Nederland en Feyenoord Talent Trainingen voor voetbalfanaatjes van 6 tot en met 14 jaar.



Rotterdam

"Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer, opgegroeid in de volksbuurt Bloemhof die net achter De Kuip ligt. Op het speeltuinpleintje midden in de wijk heb ik als kind leren voetballen. Op mijn veertiende ben ik naar Pendrecht verhuisd. Op latere leeftijd heb ik nog een uitstap naar Ridderkerk gemaakt en ik heb een aantal jaar in Oostvoorne gewoond. Nu woon ik op een ideale locatie op vijf minuten van De Kuip en straks ligt de nieuwe Kuip, die ik overigens erg imposant vind, nog dichterbij. Rotterdam is altijd de rode draad in mijn leven geweest en ik ben er trots op een echte Rotterdammer te zijn. Wanneer ik over de Brienoordbrug rijd en de skyline van Rotterdam zie, denk ik: ik ben thuis."



Feyenoord

"Feyenoord is een erg belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik ging op achtjarige leeftijd bij Feyenoord voetballen. Het was als Rotterdams jongetje het hoogst haalbare wat je kon bereiken en daarbij speelde ik ook nog eens in het mooiste stadion van Nederland! Als ik voor een wedstrijd, vanuit de gang het veld op liep, kreeg ik elke keer kippenvel, je ziet heel Rotterdam-Zuid op de tribune zitten en ik ben één van hen. Toen ik nog in Bloemhof woonde, gingen we elke zondag door de Ridderspoorstraat met z'n allen lopend richting de Kuip. Een optocht van Feyenoord-supporters, dat was mooi om daar tussen te lopen."

Toen en nu

"Bloemhof was een wijk waar de mensen stoelen voor de deur zetten en iedereen voor elkaar klaar stond. Heel harmonieus. Soms rijd ik met mijn auto nog wel eens door de wijk of over de Beyerlandselaan waar wij vroeger naar de bioscoop gingen. Het pure Rotterdam-Zuid van toen herken ik niet meer, er is zoveel veranderd, de sfeer, de algehele habitat, ik juich de verbeterontwikkelingen van de wijken op Zuid dan ook toe. De mensen worden makkelijk, gooien troep op straat, ze bekommeren zich niet meer om een ander en om de buurt. Dat vind ik zo erg. Ik raap, als ik de hond uitlaat, nog wel eens afval van straat en gooi het in de prullenbak. Wat ik mis is de mentaliteit van toen. Je moest knokken voor je plekkie, niet alleen in het voetballen maar ook op straat, leren incasseren, uitdelen en overleven. Maar wel op een rechtvaardige manier, je gunde elkaar het succes. Rotterdam is mouwen opstropen en er keihard tegenaan,



'Ik ben en blijf
 Rotterdammer'

cynische humor én 'geen woorden maar daden'. Je moet bewijzen dat wat je zegt, je ook kunt waarmaken. Normen en waarden zijn belangrijk, net als voor jezelf opkomen. Zo ben ik opgevoed. Dat kwam ook terug in het voetballen, als ik fouten maakte, kreeg ik van Van Hanegem op mijn donder. Er heerste een bepaalde hiërarchie. Tegenwoordig heb je dat niet meer. Mijn kinderen zijn opgevoed met praten en begrip, daar bereik je meer mee. Dat zie je ook terug in mijn trainingen bij Feyenoord on Tour. Het gaat voornamelijk om plezier hebben. Natuurlijk gelden daarbij regels die ik streng bewaak. Het zijn allemaal jongens en meisjes die voetballen leuk vinden en leergierig zijn, dat vind ik het mooiste om te zien."

Thuis is favoriet

"Buiten De Kuip is mijn huis mijn mooiste plek in Rotterdam. De keuken is mijn favoriete plek, gezellig aan het kookeiland zitten, kletsen, drankje nuttigen, koken met de familie en vrienden. Vanuit mijn woonkamer kijk ik op de Maas, rechts ligt de Brienoordbrug en links de stad. Ook heb ik iets met de haven. Die vind ik heel indrukwekkend. In Rotterdam moet je je plekkjes kennen. Ik ga graag op vrijdagavond of zaterdag gezellig met mijn vrouw of vrienden even de stad in naar één van de vele leuke kroegjes. En onderweg van De Kuip naar huis ga ik vaak even binnen bij Benny Beer dat naar mij vernoemd is. De periode in Oostvoorne was ook leuk. De kinderen zijn er opgegroeid, lekker dichtbij het strand. Maar ik ben blij dat ik terug ben. Rotterdam is een levendige stad, er is altijd wat te doen. En Feyenoord is hier. Ik blijf een Rotterdammer in hart en nieren."

